

LỜI SỐNG

Tháng 06. 2010

***"Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được"***

(Mt 10:39)



Khi đọc lời này của Đức Giêsu ta thấy nổi bật hai kiểu sống: cuộc sống trần gian được xây dựng ở đời này, và cuộc sống siêu nhiên Thiên Chúa ban qua Đức Giêsu, cuộc sống không chấm dứt với cái chết và không ai có thể lấy đi được.

Như thế đứng trước cuộc đời ta có thể có hai thái độ: hoặc bám lấy cuộc sống trần gian, và coi đó như sự thiện duy nhất, và đi đến chỗ chỉ nghĩ đến mình, đến những gì của mình, đến những thụ tạo; ta sẽ đóng kín vào cái vỏ của mình bằng cách chỉ khẳng định chính mình, và cuối cùng sẽ không tránh được cái chết. Hoặc cách khác, vì tin rằng đã nhận được từ Thiên Chúa một cuộc sống sâu xa cùng đích thực hơn, chúng ta sẽ có can đảm sống một cách xứng đáng với hồng ân ấy, đến chỗ biết hi sinh cuộc sống trần gian cho cuộc sống kia.

***"Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được"***

Khi nói những lời này, Đức Giêsu nghĩ đến việc tử đạo. Như mọi tín hữu Kitô, để theo Thầy và trung thành với Tin Mừng, chúng ta phải sẵn sàng mất mạng sống mình, bằng cách nếu cần cả cái chết do bạo lực gây nên, và từ đó với ơn Chúa ta sẽ nhận được sự sống đích thực. Đức Giêsu là người đầu tiên đã "mất mạng sống mình" và đã nhận được sự sống vinh quang. Người đã báo trước cho ta là đừng sợ "những kẻ giết thân xác, mà không có quyền năng giết được linh hồn" (Mt 10:28). Hôm nay Ngài nói với ta:

***"Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được"***

Nếu chú ý đọc Tin Mừng, Bạn sẽ thấy rằng Đức Giêsu trở lại ý niệm này tất cả bấy lần. Điều này cho thấy Người coi nó quan trọng đến thế nào.

Nhưng lời khuyên mất mạng sống mình đối với Đức Giêsu không chỉ là một lời mời gọi đến chỗ chấp nhận cả việc chịu tử đạo. Mà đó còn là qui luật nền tảng cho cuộc sống Kitô.

Cần phải sẵn sàng từ bỏ việc lấy chính mình làm lý tưởng cho cuộc sống, phải từ bỏ sự độc lập ích kỷ của mình. Nếu ta muốn nên những tín hữu Kitô đích thực, thì cần phải nhận Đức Kitô làm

trung tâm cuộc sống mình. Và Đức Kitô muốn điều gì nơi ta? Ngài muốn ta thương yêu người khác. Nếu ta nhận lấy chương trình này của Người làm của mình, thì chắc chắn ta sẽ mất chính mình và tìm được sự sống.

Và không sống cho mình chắc chắn không phải là một thái độ buông xuôi và thụ động, như có người nghĩ như vậy. Người Kitô hữu lúc nào cũng dẫn thân nhiều và họ có tinh thần trách nhiệm hoàn toàn.

***"Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được"***

Từ đời này ta đã có thể nghiệm được rằng khi hiến chính mình, khi mẫn yêu thực sự, thì sự sống phát triển nơi ta. Khi ta dùng ngày sống để phục vụ người khác, khi ta biết biến đổi việc làm có thể là đều đều và nặng nề hàng ngày nên tác động thương yêu, thì ta sẽ cảm thấy vui mừng thấy mình được nên người trọn hảo hơn.

***"Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được"***

Khi sống theo những lời dạy của Đức Giêsu, những lời tất cả đều xoay quanh tình thương, thì sau cuộc sống ngắn ngủi này ta cũng sẽ tìm được sự sống trường sinh. Chúng ta nhớ đâu là lời phán xét của Đức Giêsu trong ngày cuối cùng. Người sẽ nói với những kẻ ở bên phải rằng: "Nào những kẻ được chúc phúc hãy đến... vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn... ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón; trần truồng, các ngươi đã cho mặc... (Mt 25:34 tt).

Để cho ta được tham dự vào cuộc sống không qua đi, Người sẽ chỉ xét xem ta có yêu thương người bên cạnh hay không và Người sẽ cho là làm cho chính mình những gì chúng ta làm cho người bên cạnh.

Vậy làm sao ta thực hành Lời này? Làm sao ngay từ hôm nay ta mất đi mạng sống mình để tìm lại được nó? Bằng cách chuẩn bị cho cuộc khảo hạch quan trọng và quyết định mà ta đã sinh ra để chu toàn.

Hãy nhìn chung quanh mình và lấp đầy ngày sống bằng những việc yêu thương. Đức Kitô đến với ta nơi con cái ta, nơi người vợ, người chồng, nơi những bạn cùng làm việc, cùng một đảng phái, cùng giải trí v.v... Hãy làm điều tốt cho mọi người. Và đừng quên những người mà mỗi ngày ta biết đến qua báo chí hay qua bè bạn hoặc qua truyền hình... Hãy làm cho mỗi người một việc gì theo khả năng của mình. Và khi xem ra ta đã làm tất cả những gì có thể, thì ta vẫn còn có thể cầu nguyện cho họ. Chính tình thương mang lại giá trị.

Chiara Lubich
