

LỜI SỐNG

Tháng 7. 2012

**„Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa;
còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất“**

(Mt 13,12)

Đức Giêsu nói những lời này đáp lại các môn đệ, khi các ông hỏi tại sao Ngài nói bằng dụ ngôn. Ngài giải thích rằng không phải tất cả mọi người đều được ơn hiểu biết những mầu nhiệm Nước Trời, nhưng chỉ có những người nào cởi mở, những ai chấp nhận Lời của Ngài và đem ra thực hành thì mới được ơn ấy.

Thực vậy, trong những người nghe Ngài có một số quyết tâm nhắm mắt và bịt tai, để họ „nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu“ (Mt 13,13). Họ là những người nhìn và nghe Đức Giêsu, nhưng họ cho là mình đã biết mọi sự thật, nên họ không tin vào lời của Ngài hoặc vào những hành động làm chứng cho những lời ấy. Do đó kết cục họ mất cả chút ít những gì họ có được.

**„Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa;
còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất“**

Vậy đâu là ý nghĩa những lời của Đức Giêsu ? Ngài mời gọi ta mở rộng tâm hồn đón nhận Lời mà Ngài đã đến loan truyền cho ta. Vào cuối đời Ngài sẽ đòi ta trả lời mình đã sống Lời ấy thế nào. Sách Tin Mừng cho ta thấy rằng việc loan truyền Lời ấy là trọng tâm của mọi ước mong và hành động của Đức Giêsu. Ta thấy Ngài đi từ làng này qua làng khác, trên các nẻo đường, tại trung tâm đô thị, ở miền quê, tại nhà tu, trong các hội đường, loan truyền sứ điệp cứu độ. Ngài ngỏ lời với mọi người, đặc biệt là với những người nghèo, người thấp hèn, người bị loại ra bên lề xã hội. Ngài so sánh Lời Ngài mình với ánh sáng, muối, men, với mận lười thả xuống biển, với hạt giống gieo xuống ruộng: và Ngài sẽ hiến mạng sống mình, để ngọn lửa chứa đựng trong Lời Ngài bùng cháy.

**„Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa;
còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất“**

Đức Giêsu mong đợi Lời Ngài loan truyền sẽ biến đổi thế giới. Do đó Ngài không chấp nhận thái độ nửa chừng, lãnh đạm hoặc đứng dưng trước lời rao giảng này. Ngài không thừa nhận là một hồng ân lớn lao như vậy, khi đã chấp nhận, lại không có hiệu quả.

Và để nhấn mạnh vào đòi hỏi này, Đức Giêsu xác nhận một lần nữa một quy luật làm nền tảng cho mọi cuộc sống thiêng liêng:

Đó là nếu Bạn đem thực hành Lời của Ngài, thì Ngài sẽ dẫn đưa Bạn ngày càng đi sâu vào sự phong phú cùng những niềm vui vô sánh của Nước Trời. Trái lại, nếu Bạn không màng đến Lời ấy, thì Đức Giêsu sẽ cất Lời ấy đi và trao cho người khác, để họ làm cho nó sinh hoa kết quả.

**„Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa;
còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất“**

Vì vậy, Lời sống này cảnh giác ta đừng phạm một lỗi lầm trầm trọng, đó là chấp nhận Tin Mừng, có thể là đem ra học hỏi, chiêm ngưỡng và bàn thảo mà thôi, nhưng không thực hành Tin Mừng.

Ngược lại, Đức Giêsu mong ta nhận lấy Lời Chúa và để lời ấy thấm nhập trong cuộc sống của mình, bằng cách làm cho Lời Chúa trở nên năng lực thấm nhuần tất cả mọi hành động của ta. Như thế, qua chứng tử của ta, Lời Chúa nên ánh sáng, muối, men, và dần dần biến đổi xã hội.

Vậy trong tháng này ta hãy chú tâm vào một trong nhiều Lời sống trích từ Tin Mừng và đem ra thực hành. Ta sẽ làm cho niềm vui của mình tăng thêm nhiều.

Chiara Lubich



Được tin

Ông Đôminicô Phạm Văn Sung

Thân Phụ của chị Ngân Hạnh thuộc vùng 4,
Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 9g30 ngày thứ sáu 22.06.2012
hưởng thọ 63 tuổi.

Thánh lễ an táng đã được cử hành tại:
Thánh đường Heilige Familie Voxtruperstr. 83 49082 Osnabrück.
Lúc 10g ngày thứ bảy, 30.06.2012 thứ bảy, ngày 30.06.2012

Ông Đôminicô Bùi Văn cần

Thân Phụ của Chị Lan, Sương Nhạc Phụ của a. Toàn Và a. Dân
Đã trở về nhà Chúa tại VN vào lúc 3g sáng ngày thứ ba 26.06.2012
hưởng đại thọ 102 tuổi.

Thánh lễ an táng đã được cử hành tại:
nhà Thờ Xứ Bắc Hà, Tổng Giáo Phận Sài Gòn
lúc 6.00 giờ (VN) ngày thứ Bảy 30.06.2012

**Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho hai linh hồn Đôminicô
sớm được Chúa tha thứ những lỗi lầm cùng hình phạt,
và cho hai linh hồn Đôminicô được hưởng vinh quang
của Chúa Kytô Phục Sinh trong Nước Hằng Sống.**



Lời Sống Tháng 8 - 2012

***"Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời"* (Mt 10, 32-33)**

Đây là lời thật an ủi và khích lệ cho tất cả những tín hữu Kitô chúng ta. Với lời này Đức Giêsu khuyến khích ta sống phù hợp với niềm tin nơi Người, bởi vì số phận đời đời của ta tùy thuộc nơi thái độ ta có đối với Người trong cuộc sống trần thế. Người nói, nếu ta nhìn nhận Người trước mặt người ta, thì chúng ta cho Người lý do để nhìn nhận ta trước mặt Cha Người; trái lại nếu ta chối bỏ Người trước mặt người ta, thì Người cũng sẽ chối bỏ ta trước mặt Chúa Cha.

"Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời"

Đức Giêsu nhắc nhở ta về phần thưởng và hình phạt, những điều chờ đợi chúng ta sau cuộc sống trần gian, vì Người yêu thương ta. Cũng như một giáo phụ nói, Người biết rằng đôi khi thái độ sợ bị phạt thì hiệu nghiệm hơn là một lời hứa tốt đẹp. Vì vậy Người nuôi dưỡng nơi ta niềm hy vọng được hạnh phúc không cùng và cùng lúc, để cứu độ ta, Người làm nảy sinh nơi ta thái độ sợ bị lên án.

Điều Người muốn là chúng ta đạt đến chỗ sống mãi mãi với Thiên Chúa. Đàng khác đó là điều quan trọng duy nhất; đó là cùng đích mà vì đó chúng ta được mời gọi đến sự sống: thực vậy, chỉ cùng với Người chúng ta mới đạt đến chỗ thể hiện chính mình hoàn toàn, đến chỗ thỏa mãn trọn vẹn mọi ước vọng của mình. Vì thế mà Đức Giêsu khuyến khích ta "nhìn nhận Người" ngay từ đời này. Trái lại, nếu ở đời này chúng ta

không muốn dính dáng gì với Người, nếu lúc này ta chối bỏ Người, thì khi bước sang cuộc sống bên kia, ta sẽ thấy mình bị cắt đứt khỏi Người mãi mãi.

Vậy cuối cuộc hành trình dương thế, Đức Giêsu không làm gì khác hơn là xác nhận trước mặt Chúa Cha sự chọn lựa mỗi người đã thực hiện trên trần gian, với tất cả mọi hậu quả của nó. Và ám chỉ về cuộc phán xét sau cùng, Người cho ta thấy tất cả tầm quan trọng và sự nghiêm trọng của quyết định ta thực hiện trên đời này: thực vậy điều đó liên hệ với cuộc sống đời đời của ta.

"Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời"

Làm sao ta tìm được lợi ích từ lời cảnh cáo này của Đức Giêsu? Làm sao ta sống thực Lời này của Người? Chính Người nói cho ta điều đó: "Ai tuyên bố nhận Thầy...". Vậy ta hãy quyết định công nhận Người trước mặt người ta một cách giản dị và thành thực.

Ta hãy vượt thắng sự vị nể. Ta hãy ra khỏi tính nửa vời và thỏa hiệp là những điều làm cho cuộc sống của ta mất đi tính đích thực của người Kitô.

Ta hãy nhớ rằng chúng ta đã được kêu gọi làm chứng nhân cho Đức Kitô: Người muốn đến với tất cả mọi người với sứ điệp hoà bình, công lý, tình thương qua chính chúng ta.

Ta hãy làm chứng cho Người bất kỳ ở nơi nào ta sống vì lý do gia đình, việc làm, bè bạn, học hành hay vì những cảnh huống khác nhau của cuộc sống.

Ta hãy làm chứng trước hết bằng cách cư xử của ta: bằng cuộc sống thanh liêm, bằng cách ăn mặc đoan trang, bằng cách xa rời của cải, bằng cách tham dự vào niềm vui cùng đau khổ của kẻ khác.

Cách đặc biệt ta hãy làm chứng bằng tình thương yêu lẫn nhau, bằng sự hiệp nhất của ta, để cho niềm an bình và niềm vui đích thực, là những gì Đức Giêsu đã hứa cho ai kết hiệp với Người, tràn ngập tâm hồn ta ngay từ đời này và tràn sang người khác.

Và cho những ai hỏi tại sao ta cư xử như vậy, tại sao ta tươi tỉnh như vậy, cho dầu giữa một thế giới thật khổ cực, thì với lòng khiêm tốn và thành thực, chúng ta đáp lại bằng những lời mà Chúa Thánh Thần gợi ra cho ta, như vậy ta cũng làm chứng cho Đức Kitô bằng lời nói, cả trên bình diện tư tưởng. Lúc đó có thể nhiều người đang tìm kiếm Người, sẽ gặp được Người.

Những lần khác chúng ta có thể bị hiểu lầm, bị chống đối, ta có thể trở thành đối tượng nhạo cười, có thể nên thù nghịch và bị bách hại. Đức Giêsu cũng đã căn dặn chúng ta về điều đó: "Nếu họ đã bắt bớ Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em" (Ga 15, 20).

Chúng ta vẫn còn đi đúng đường. Vì thế ta hãy tiếp tục can đảm làm chứng cho Người cả giữa những thử thách, cả khi phải trả bằng giá sự sống. Đích điểm đang chờ đợi ta xứng đáng điều đó: đó là Trời, nơi Đức Kitô mà ta mến yêu, sẽ công nhận chúng ta trước mặt Cha Người mãi mãi.