

LỜI SỐNG

Tháng 01. 2013

„Hãy về học biết ý nghĩa câu:

Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9: 13)

Thái độ của Đức Giêsu thật mới đối với cách suy nghĩ thường tình đến độ, có thể nói, thường làm phẫn nộ những người đang hoang. Như lần Người gọi ông Mat-thêo đi theo Người và đến dùng bữa với ông. Mat-thêo là người thu thuế. Vì nghề nghiệp này ông không được dân chúng ưa chuộng, mà còn bị coi là người mắc tội công khai, kẻ thù phục vụ cho Đế quốc Roma.

Những người phái Pha-ri-sêo tự hỏi, tại sao Đức Giêsu lại ăn uống với kẻ tội lỗi? Xa lánh những dân như vậy không tốt hơn sao? Vấn nạn đó nên dịp cho Đức Giêsu giải thích rằng Người muốn gặp chính những kẻ tội lỗi, như thầy thuốc gặp bệnh nhân, và kết thúc Người nói với những người Pha-ri-sêo rằng họ nên đi học cho biết ý nghĩa lời Chúa được tiên tri Hô-sê lặp lại trong Cựu ước: „Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần lễ tế.” (Xem Hs 6:5)

Tại sao Thiên Chúa muốn lòng nhân từ nơi chúng ta? Bởi vì Người muốn chúng ta nên giống như Người. Ta phải nên giống như Người như con cái giống cha mẹ. Trong toàn thể sách Tin Mừng Đức Giêsu dạy chúng ta về tình thương của Chúa Cha đối với người lành cũng như kẻ ác, đối với người chính trực cũng như kẻ tội lỗi: đối với mọi người, không phân biệt và không loại trừ ai. Nếu Thiên Chúa có yêu chuộng ai đặc biệt thì đó là đối với những người xem ra ít xứng đáng được thương yêu, như trong dụ ngôn người con phung phá.

Đức Giêsu giải thích: „Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh „em là Đấng nhân từ” (Lc 6:36): đó là sự trọn lành (Xem Mt 5:48).

„Hãy về học biết ý nghĩa câu: Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế”

Ngày nay Đức Giêsu cũng ngỡ với mỗi người trong chúng ta lời mời gọi: „Hãy về học biết”. Nhưng phải đi đâu? Ai có thể dạy chúng ta biết có lòng nhân từ là gì? Chỉ có một người: đó là Đức Giêsu, người đi tìm con chiên lạc, người tha thứ cho kẻ phản bội và đóng đinh mình vào thập giá, người đã hiến mạng mình để cứu độ ta. Để học biết có lòng nhân từ như Chúa Cha, toàn hảo như Người, thì cần phải nhìn lên Đức Giêsu, Đấng mặc khải trọn vẹn tình thương của Chúa Cha. Người đã nói: „Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14:9).

„Hãy về học biết ý nghĩa câu: Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế”

Tại sao lòng nhân từ mà không lễ tế? Bởi vì tình thương là giá trị tuyệt đối đem lại ý nghĩa cho mọi sự, cho cả việc tế tự, cho cả lễ tế. Thực vậy lễ tế đẹp lòng Chúa là tình thương cụ thể đối với người bên cạnh, tình thương được diễn tả cao độ nhất nơi lòng nhân từ.

Lòng nhân từ giúp ta nhìn như mới những người ta chung sống hàng ngày trong gia đình, tại trường học, tại nơi làm việc, mà không nhớ đến những khuyết điểm, những lầm lỗi của họ; lòng nhân từ làm cho ta không phán đoán, mà tha thứ những lỗi lầm phải chịu. Hơn thế còn quên chúng đi.

Lễ tế của chúng ta sẽ không còn phải là những cuộc canh thức và chay tịnh dài, ngủ trên đất, mà là luôn tiếp đón nơi cõi lòng mình những người bên cạnh ta, người tốt hoặc người xấu.

Một nhân viên lúc đó đang làm việc tại bàn giấy nhập viện và kế toán ở một bệnh viện. Lành anh đã bị „quân thù” thiếu rui. Một buổi sáng anh thấy một người dẫn người bà con đến. Nghe giọng nói anh hiểu ngay đó là một người phe „quân thù”, có thái độ sợ sệt, không muốn lộ tông tích kéo bị đuổi đi. Người kế toán viên không đòi giấy tờ và giúp đỡ người đó, mặc dầu lúc đó anh phải thẳng vượt lòng thù hận mà anh vẫn giữ trong lòng từ lâu. Trong những ngày kế tiếp anh có nhiều dịp giúp đỡ người này. Ngày cuối cùng ở bệnh viện „kẻ thù” đến trả tiền và nói với kế toán viên: „Tôi phải thú thật với anh một điều mà anh không biết.” Người này trả lời: „Ngay từ ngày đầu tôi biết anh là ai rồi.” „Vậy tại sao anh đã giúp đỡ tôi, nếu tôi là một ‚kẻ thù’ của anh?”

Đối với người đó cũng như đối với chúng ta, lòng nhân từ nảy sinh từ tình thương biết hi sinh cho bất kỳ ai theo gương của Đức Giêsu, Đấng đã đi đến chỗ hiến mạng sống mình cho tất cả mọi người.

Chiara Lubich

Họp mặt nhóm Hy Vọng mùa Hè năm 2013

Sẽ được tổ chức tại Borsum
từ chiều thứ năm 18.07 đến trưa Chúa Nhật 21.07.2013.

Xin thông báo tin này để Quý Cha, Quý Bác
và tất cả Các Anh Chị kịp thời thu xếp ngày nghỉ.

Tổng kết chi thu quỹ Lời Sống năm 2012

- Còn lại của năm 2011 : -126,82 EUR
- Thu của năm 2012 : 220 EUR
- Chi của năm 2012 : 62,70 EUR
- Còn lại của năm 2012 : 157,30
- **Tổng cộng Còn lại : 30,48 EUR**