

„Tôi sẽ nhớ đến hai chữ Lời Chúa khi gặp những vấn đề đè nặng mình.“

„Những chia sẻ trong nhóm nhỏ rất sâu đậm và giúp ích cho tôi“

„Tuy số người tham dự lần này không đông như mọi khi nhưng cuộc sống với nhau thân mật và tích cực hơn.“

„Tôi mang về lời chị Chiara căn dặn các anh chị Fokolar đến giúp Fontem, trong vòng 6 tháng đầu không nói gì về tình thương và sự hiệp nhất, nhưng hãy sống những điều ấy.“

„Điều sẽ nhắc nhở tôi trong cuộc sống hàng ngày là câu, nếu một mai không còn quyền phúc âm nào thì người ta có thể nhìn vào cuộc sống của chúng ta mà viết lại kinh thánh.“

Lời sống mỗi tháng sẽ giúp chúng ta rao truyền Tin Mừng không bằng lời nói nhưng qua cách hành xử trong môi trường quen thuộc của mình.

Hành trang lên đường là 3 lời nhắn nhủ của cha Vương, thứ nhất giữ liên lạc với nhau bằng mọi cách; thứ hai nên cùng nhau hâm nóng lại đề tài để những điều đã thu nhận được ở đây ngày càng ăn sâu vào tâm thức của mình; thứ ba chia sẻ cho nhau những trải nghiệm trong cuộc sống với Lời Chúa.

Mọi người cảm ơn nhau vì tất cả đều đã đóng góp vào sự thành công của cuộc họp này. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta cảm nhận được sự quan phòng của Ngài.

Giáo xứ địa phương cảm ơn sự có mặt của nhóm và chúc nhóm luôn mang lại niềm vui và hy vọng đến cho mọi nơi như giáo xứ ở đây đã cảm nhận được.

Ông Hausmeister cho biết sẽ sẵn sàng dời Urlaub của mình để đón tiếp nhóm vào năm tới nếu nhóm muốn.

Một Tham Dự Viên



NHỚ LẠI NGÀY HỌP MẶT NHÓM Mùa hè 2012 tại Finkenwerder - Hamburg

Mùa hè năm nay nhóm Hy Vọng cùng với thân nhân và bạn hữu của mình đã gặp nhau ở trường tiểu học „Westerschule Finkenwerder“. Ngôi trường với hội trường, nhà bếp, nhiều phòng ốc, Turnhalle và nhiều sân chơi với nhiều dụng cụ nằm rải rác trong một khuôn viên rộng lớn. Nhà trường nằm đối diện với nhà thờ thuộc dòng kín Karmelzellen Finkenwerder Hamburg. Nơi Sr. Immaculata Hiền Thơ và hai Sr. người Đức sống đời tu trì. Ngôi thánh đường rộng rãi, có một nét đẹp đơn sơ nhưng rất trang trọng và uy nghiêm. Trong nhà thờ có treo một chiếc thuyền buồm dài khoảng 2m làm bằng tay tỉ mỉ với mọi chi tiết. Quà tặng này do một người Thụy Điển không có đạo tự làm. Ông ta đã cầu nguyện với Chúa và được chữa lành khi bị bệnh nặng.

Trong phòng hội rộng có sân khấu và những trang bị kỹ thuật cần thiết. Gian phòng này có thể chứa trên 100 người. Cũng như mọi năm lúc 10 giờ sáng đã có một số anh chị em đến chuẩn bị kỹ thuật, ẩm thực và phòng ốc. Ông Hausmeister đã xếp bàn ghế trong hội trường và dọn các lớp học để làm phòng ngủ nên nhẹ được gánh này.

Công việc được diễn tiến trong sự hài hòa, vui vẻ. Ai thấy việc thì làm, giúp đỡ nhau mọi lúc. Không khí vui tươi là đôi cánh tay rộng mở chào đón các tham dự viên.

Tấm phong treo trên sân khấu có hình quyền Kinh Thánh nằm dưới biểu tượng của Chúa Thánh Thần và Thánh Giá cùng dòng người tiến về trung tâm với dòng chữ „Sống Lời Chúa nảy sinh cộng đồng Kitô hữu sống động“ cho biết (thay vì cho biết có thể dùng: nói nên hoặc diễn tả không?) nội dung đề tài của cuộc họp này.

Tối thứ năm trong giờ khai mạc mọi người rất vui vì có sự hiện diện của tất cả các sơ dòng Karmel, cha Điềm, cha Ngát đến từ Bỉ, cha Vương từ Roma, Sr. Hồng Thắm và Sr. Tuyết Trâm đến từ Ba-Lan và đặc biệt là sự có mặt bất ngờ của thầy Triệu. Ngoài ra các tham dự viên Việt Đức thuộc 4 thế hệ đến từ Paris, Liège và từ 3 tiểu bang Berlin, Hamburg và Niedersachsen.

Mọi người được mời gọi tận dụng thời gian và cơ hội nơi này để học biết Lời Chúa và thực hành ngay qua những việc yêu thương cụ thể đối với người ở chung quanh.

Tham dự viên người lớn được chia làm 3 nhóm nhỏ. Các em thiếu niên và thiếu nhi có chương trình sinh hoạt riêng. Tất cả mọi người có những sinh hoạt chung như Workshop vào chiều thứ sáu, trò chơi lớn vào chiều thứ bảy và chương trình vào các buổi tối.

Các em thiếu niên lấy phim „ Phép lạ Fontem“ làm tài liệu để đào sâu đề tài. Đoạn phim này cho thấy hoa trái cụ thể từ cuộc sống theo Lời Chúa của các anh chị Fokolar đã đến giúp bộ lạc nhỏ bé nằm trong rừng già ở Phi châu có cơ nguy bị diệt chủng vì chứng bệnh ngặt nghèo đã giết chết nhiều trẻ em vào thập niên 60. Từ một làng nhỏ nay trở thành một vùng khang trang với nhà biển điện, bệnh viện, trường trung học, trường dạy nghề. Tù trưởng và dân chúng cũng theo gương những người đến giúp sống yêu thương lẫn nhau và có mối bang giao với những bộ lạc khác trong tình huynh đệ. Một buổi chiều các em đi tàu đến cảng Hamburg. Các em có giờ nghe sơ Hiên Thơ kể về cuộc sống dòng kín. Các em đã góp mọi tài năng của mình cùng nhau chuẩn bị những màn văn nghệ đặc sắc.

Các em thiếu nhi dựa trên kinh nghiệm hiệp nhất của những chú chim trong một câu chuyện để tập sống yêu thương, nhường nhịn và chấp nhận nhau. Từ đó cùng nhau đến gần đồng lửa ấm áp là Chúa ở giữa. Tuy con số các em hiện diện rất ít, nhưng các em cũng giữ chương trình của mình với nhiều trò chơi, đi ăn kem và chuyển câu chuyện thành màn kịch góp phần trong buổi văn nghệ.

Cũng như mọi năm mỗi ngày trong chương trình buổi sáng của người lớn gồm có giải thích câu kinh thánh của ngày, xem các phim đào sâu về đề tài, họp chia sẻ theo nhóm nhỏ, thánh lễ. Chương trình mỗi buổi chiều khác nhau.

Thứ sáu sống với câu phúc âm “Mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Ngày hôm nay tìm hiểu Lời Chúa là gì và xem hoa trái phát xuất từ cuộc sống với Lời Chúa. Một vài ý tưởng của chị Chiara: Lời Chúa là chính Chúa vì thế là Lời sống động và đem lại hoa trái người ta có thể nhìn thấy được như thanh tẩy và đổi mới con người trong mối liên hệ với Thiên Chúa và tha nhân, làm nảy sinh cộng đoàn sống động và những công trình. Lời làm cho con người có sự tự do, đem lại niềm vui, đem lại sự hiệp nhất giữa nhau và với tất cả mọi người ...

Buổi chiều được sơ Immaculata Hiên Thơ kể về lịch sử và

cuộc sống của dòng Karmel (dòng Kín). Qua những câu hỏi đáp sơ đã giải thích được nhiều thắc mắc về ơn gọi và cuộc sống tu trì. Sau đó mọi người quây quần quanh những bàn dài trang hoàng tấm bìa để ly Bier với giấy màu, Logo của kỳ họp này và những quyết tâm tự chọn. Sau 1 giờ mỗi người làm được vật kỷ niệm cho mình, cho người ở nhà hoặc tặng để bán đấu giá.

Buổi tối được xem hình trong ngày và cuối cùng có Bistro với karaoke. Mọi người đều tham dự hết mình.

Thứ bảy sống với câu phúc âm: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Ngày hôm nay học hỏi việc thực hành lời Chúa và chia sẻ kinh nghiệm sống Lời Chúa.

Lời Chúa chỉ có thể sinh hoa trái khi ta đem Lời vào cuộc sống hàng ngày của mình, để Lời hướng dẫn suy nghĩ và hành động của ta đến độ người ta có thể nhìn vào cuộc sống của ta mà viết lại quyển phúc âm như chị Chiara đã có lần nói. Khi thực hành Lời thì ta nhận được ánh sáng, những cảm nhận về tình thương của Chúa, đó là những kinh nghiệm cần được chia sẻ cho nhau để ơn Chúa được tỏa lan và góp phần xây dựng cộng đoàn sống động. Phim „Phép lạ Fontem“ đã làm chứng cho những điều này.

Buổi chiều có giờ cầu nguyện và giờ giải tội trong nhà thờ. Sau đó cùng nhau chạy nhảy, cưỡi la, cổ vũ trong các trò chơi mà tất cả cùng tham dự. Vì trời mưa nên chơi trong hội trường. Sau trò chơi các nhóm có thời gian để chuẩn bị cho 2 màn văn nghệ. Tuy ít thời gian tập dợt nhưng mỗi màn đều được tán thưởng nhiệt liệt. Một chị tập sinh của nhà dòng cũng đóng góp 2 màn. Để gây quỹ có phần bán đấu giá tấm tranh „Đường đến đồng lửa“, vài tấm bìa để ly và tấm phong Logo của cuộc họp năm nay. Đây là lúc có những màn cười thoải mái.

Chúa nhật sống với câu phúc âm: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành ” (Lc 8,21)

Ngồi trong vòng tròn trong nhà thờ sau thánh lễ mọi người có dịp nói lên những cảm nhận của mình. Sau đây là nội dung một vài lời phát biểu:

„Nơi đây mọi người sống vui tươi, cười đùa thoải mái nhưng không thiếu sự nghiêm trang và chiều sâu trong tương quan với Thiên Chúa.“